

SALVE REGINA



Sal- ve, Re-gí- na, ma-ter mi-se-ri-cór- di- ae: Vi- ta, dul-cé-do,
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde



et spes nostra, sal- ve. Ad te clamá-mus, ex- sules, fí-li-i E- vae. Ad
en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot



te suspi-rá- mus, geméntes et flentes in hac lacrimá-rum val- le. E- ia ergo,
u smeken wij zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan,



Advo-cá- ta nostra, illos tu- os mi-se-ri- cór- des ó- cu-los ad nos convér-te.
onze Voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen;



Et Ie- sum, be-ne-díctum fructum ventris tu- i, no-bis post hoc exí- li- um
en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende Vrucht van uw schoot.



o- stén-de: O cle-mens: O pi- a : O dulcis Virgo Ma-rí- a.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Bron: Antiphonarium Praemonstratense, Verdun 1718 f.23v

Ritm. bewerking Stan Hollaardt 20 juli 2019