

O QUAM GLORIFICA *Hymnus II*



O quam glo-rí-fi-ca lu-ce co-ruscas, stirpis Da-ví-di-cae, ré-gi- a pro-les!
O hoe straalt gij van heerlijk licht, koninklijke spruit van Davids geslacht!



Sublí-mis ré-si-dens, virgo Ma-rí- a, supra cae-lí-ge-nas áethe-ris omnes.
Verheven zetelt gij, maagd Maria, hoog boven alle hemelingen.



2 Tu cum virgí-ne- o ma-ter ho-nó-re, ange-ló-rum Dó-mi-no pécto-ris au-lam
Als moeder met maagdelijke zuiverheid hebt gij voor de Heer van de engelen



sacris viscé-ri-bus casta pa-rá-sti; na-tus hinc De- us est córpo-re Christus.
uw schoot als heilige woonplaats bereid; daar is God geboren naar het lichaam Christus.



3 Quem cunctus vé-ne-rans orbis a-dó-rat, cu-i nunc rite genu fléctitur omne:
Hem vereert en aanbidt de hele aarde, voor Hem moet nu alle knie zich buigen;



a quo te, pé-ti-mus, subve-ni- én-te, ab-iectis té-ne-bris, gáu-di- a lu-cis.
Hem vragen wij, op uw voorspraak, na verdrijving der duisternis, de vreugde van het licht.



4 Hoc largí-re Pa-ter lú-mi-nis omnis, na-tum per própri- um, flá-mi-ne sacro,
Wil dit ons geven, Vader van alle licht, door uw eigen Zoon, in de H. Geest,



qui te-cum ní-ti-da vi-vit in aethra regnans, ac mó-de-rans saé-cu-la cuncta.
die met U leeft in het hemels licht, heersend en besturend alle eeuwen.

Bron: Antiphonarium TsGrooten 1522, f. 143r

Ritm. bewerking: Stan Hollaardt 18 juli 2019